

## Vrijdag: Stad of platteland

### Samendoen

Ben je een stads- of plattelandsmens?

Vul de lijst hieronder in: zet een plusje als jij dit het fijnste vindt, een minnetje als het niet belangrijk voor je is. Als jullie het niet eens zijn, laat ieder dan eigen test invullen.

Ik vind het niet erg dat er weinig winkels dichtbij zijn.

Ik vind het fijn dat ik veel groen zie als ik naar buiten kijk.

Ik geniet van rust en stilte.

Ik speel liever buiten dan binnen.

Niet elke dag kunnen kiezen uit veel dingen om te doen zoals naar zwembaden, sportparken, winkelcentra, bioscopen en musea gaan, vind ik oke.

Ik houd er niet zo van als er veel mensen om me heen zijn en het verkeer druk is.

Ik wil graag een grote tuin bij ons huis.

Ik geniet ervan als we paarden, schapen of koeien zien als we in de buurt gaan wandelen.

Ik vind het fijn als ik de meeste mensen in de buurt ken.

Ik vind het fijn als familie en vrienden in de buurt wonen en hoeft niet zo nodig nieuwe mensen te ontmoeten.

Ik ga liever naar een kleine school dan een waar veel kinderen op zitten.

Heb je 5 plusjes of meer, dan ben je waarschijnlijk een plattelandsmens, heb je er minder dan 5, dan houd je meer van de stad als woonplaats.

Bespreek met elkaar of dat klopt en wat de voor- en nadelen van jullie woonplaats zijn.

### Intro

Mensen zijn zo verschillend en dat blijkt ook uit de omgeving waar we ons het meeste thuis voelen. In een bruisende stad die nooit lijkt te slapen of op een dromerig dorpje waar alles lekker hetzelfde blijft. Of ergens er tussenin! Sommige mensen vinden grotere steden heftige plekken: er lijkt meer aan de hand bijvoorbeeld wanneer het om criminaliteit, zoals geweld en drugs gaat. Er wonen veel mensen van verschillende afkomst dichtbij elkaar, dat kan onrust geven. Sommigen hebben maar weinig geld en het kan rommelig zijn. Toch kent ook het platteland haar eigen problemen. Zo lopen sommige dorpen leeg omdat er weinig werk en niet veel te doen is en daardoor hebben de paar winkels die er zijn nog minder klanten.

### Lezen uit de Bijbel: Genesis 2:4-8 en Openbaring 21:1-5

We lezen in het begin van de Bijbel waar God met de mensen in een prachtige tuin, de Hof van Eden begint. Het is er paradijselijk! Wat een mooi begin, de rust en het plezier stralen ervan af. Adam en Eva leven er onbezorgd samen met hun Vader, met God. Zo is het bedoeld, dat voel je meteen aan. Maar we weten ook hoe het verder gaat. Al in dit hoofdstuk van Genesis gaat het mis. De eerste mensen zijn, net als wij vaak, niet tevreden en zondigen. Adam en Eva moeten die mooie tuin verlaten en een hard leven begint waarin ze zelf een goede plek moeten vinden om te leven. Ze krijgen kinderen en de Bijbel vertelt ons vele verhalen hoe ze het telkens zonder God proberen, maar dat gaat mis. Ze krijgen honger, doen elkaar vreselijke dingen aan zoals oorlogen of het aanbidden van afgoden. Maar God is de bedoeling met de mensen die Hij heeft geschapen niet vergeten: Hij blijft hen liefhebben, vergeven en telkens nieuwe kansen geven. Hij stuurt zelfs Zijn Zoon Jezus om voor onze zonden te sterven en weer op te staan. De Bijbel eindigt met een mooi toekomstbeeld: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen pijn of verdriet meer is.